



**HOUVAST  
OP SCHOOL**

## KERSTVIERING STERREN AAN DE HEMEL

### Focus in deze viering:

Engel Gabriël was diegene die Maria de boodschap bracht dat zij zwanger zou worden van een bijzonder kind. Een kind dat zoon van God genoemd zal worden: Emmanuel. In deze kerstviering blijft de engel Gabriël een belangrijke rol spelen. De engel vertelt het verhaal van Jezus geboorte samen met de herbergier een herder en een koning. Elke keer plukken zij een ster van de hemel. De sterren wijzen ons de weg naar Kerstmis doordat ze ons het verhaal vertellen. Net als aan de koningen meer dan 2000 jaar geleden, wijzen de sterren de weg naar de bijzondere gebeurtenis van de geboorte. Een kind dat de wereld zal veranderen.

### **Wat heb je nodig:**

- Verkleedkleden voor engelen, Jozef, Maria, herders (eventueel schaapjes) en koningen en herbergier. Ezel en Os hoeven geen rollen te zijn, kunnen ook in de stal staan.
- Een groot zwart doek (als achtergrond decor)
- Kopselden of kleine speldjes (om de sterren vast te maken)
- Geel/goud papier voor kleine sterren (die op het zwarte doek worden gespeld als achtergronddecor)
- Grote sterren waar tekst op kan worden geplakt (tekst downloaden en plakken op de achterkant van de grote sterren)
- Hele grote ster op een stok die door de koningen wordt gedragen naar de stal alsof zij deze ster volgen.
- Een pop als kindje Jezus
- Een podium of ruimte waar iedereen goed kan zien wat er zich afspeelt.
- Een krukje vlak bij de engel geplaatst voor Maria in de eerste scene.
- Als u kiest voor dit item in de viering: adventskaarsen en kinderen die hierbij een gedichtje lezen en de kaarsen aansteken.
- Geluidsinstallatie/ internet

### **Vorbereiding:**

- Maak op het podium een plek waar ruimte is om een stal te maken.
- Zorg voor een verhoging met een spotlicht erop voor Engel Gabriël, Herder Jesper, Koning Caspar en de herbergier.
- Er zijn kinderen nodig voor de volgende rollen: Engel Gabriël, Maria, Jozef, herders, engelen, herbergier en koningen. Kies voor de 'sprekers' rollen ( engel Gabriël, 1 herder, 1 koning, 1 herbergier) een kind of volwassene die goed kan voordragen of die verhalen verteller is. De overige rollen hebben geen tekst. Hierdoor is het mogelijk om van jong tot oud mee te laten doen in het kerstspel.



## HOUVAST OP SCHOOL

- Zorg voor een groot zwart doek als achterwand of als hemel waar sterren op geprikt zijn.
- Als u beschikt over een koortje of een koortje kunt maken is dat handig. Zij zijn dan de sterke basis waarop alle anderen mee kunnen zingen. Misschien zijn er kinderen die een muziek instrument bespelen en meekunnen doen.
- Zorg voor 'kerstsfeer' door de ruimte van te voren in te richten en met gedimd licht te werken.
- Download de teksten (zie bijlage) en maak de sterren (sjablonen zie bijlage)
- Zorg dat de grote sterren op volgorde hangen zodat de 'sprekers' steeds de goede ster pakken om het verhaal verder te vertellen.

### SCHEMA;

opening	Laat rustige kerstmuziek klinken als de kinderen binnen komen. De kinderen die aan het kerstspel meedoen staan verkleed achter de coulissen of zitten op bankjes/stoelen vooraan. Laat de kinderen stil worden om te beginnen. Dim bijvoorbeeld het licht om te laten merken dat het gaat beginnen.
Welkom	Vraag de directeur, een leerkracht of iemand uit de parochie iedereen welkom te heten.
Advents kaarsen	Hiermee start de viering. Dit onderdeel kan eventueel weggelaten worden
<b>Lied</b>	Lied: Vier kleine kaarsjes <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BMX35d6_b3M">https://www.youtube.com/watch?v=BMX35d6_b3M</a> (instudeerversie voor in de klas) <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PhZE3gbsjs0">https://www.youtube.com/watch?v=PhZE3gbsjs0</a> (Karaoke versie muziek met tekst) De vier kinderen die de kaarsen aansteken. Kind 1 : bij couplet 1 wordt deze kaars aangestoken. Kind 2 : bij couplet 2 wordt deze kaars aangestoken Kind 3 : bij couplet 3 wordt deze kaars aangestoken Kind 4 : bij couplet 4 wordt deze kaars aangestoken.
<b>Tekst</b>	Tekst uitgesproken door een leerling. <i>De woorden goede God en Amen kunnen eventueel worden weggelaten.</i>  <i>Goede God,</i> Vandaag vieren we Kerst op onze school. Elk jaar is dat een vrolijke gebeurtenis. Met kaarsjes, kerstbomen en versierde klaslokalen en allemaal hopen we op sneeuw. Maar het echte verhaal van kerst is dat Jezus werd geboren... Een redder voor de mensen Een mens die vrede bracht...



**HOUVAST  
OP SCHOOL**

	<p>Daarom vertellen we dat verhaal vandaag. Elk jaar opnieuw... Zodat we nooit zullen vergeten wat er lang geleden gebeurde en wat we met kerst vieren.</p> <p><i>Amen</i></p>
<b>Tekst</b>	<p><i>Vraag een leerkracht of een leerling die goed kan voorlezen deze proloog uit te spreken:</i></p> <p>“Heb jij wel eens naar de hemel gekeken als het donker is en het een heldere nacht is? Dan zie je sterren, duizenden sterren die al miljarden jaren oud zijn. Soms vraag ik me af welke verhalen die sterren ons zouden kunnen vertellen? Stonden zij al aan de hemel toe Jezus werd geboren. Daar in die stal in Bethlehem? Ik zou het zo graag weten!</p> <p>Lang geleden is het verhaal opgeschreven. Het verhaal over de geboorte van Jezus. En elk jaar met kerstmis vieren wij de geboorte van dit bijzondere kind. Een kind dat licht en vrede zou brengen. Licht zoals de sterren in de nacht. De sterren vertelden het aan de drie wijzen. Zij kwamen uit het oosten om het kind te bezoeken. Vanavond zullen de sterren ons dat verhaal vertellen....”</p>
<b>Scene 1</b>  Gabriel Jozef Maria	<p><i>Engel Gabriel loopt naar de sterrenhemel en pakt=t de eerste grote ster eraf en neemt plaats in het licht (spotlight)</i></p> <p><i>Maria neemt plaats op een krukje bij engel Gabriël.</i></p> <p><i>Jozef komt achter haar staan en legt zijn handen op haar schouders als Gabriël de woorden spreekt.</i></p> <p><u>Gabriel leest de tekst op de ster 1:</u></p> <p>“Luister naar wat de sterren jullie vertellen. God had mij, engel Gabriël, naar een jonge vrouw in Nazareth gestuurd. Haar naam was Maria. Ik vertelde haar dat zij een kind zou krijgen: Hij zou de zoon van God worden genoemd! Ze schrok van deze boodschap maar zei geen ‘nee.’ Gelukkig liet Jozef haar niet in de steek en beloofde hij haar om samen voor het kindje te gaan zorgen. Dat was heel bijzonder in die tijd”.</p>
<b>Lied</b>	<p><u>Lied: ‘Maria schrik niet’</u></p> <p>Dit lied komt uit de kerstmusical Kyra en het kerstlicht. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=GMLbkMBqbiQ">https://www.youtube.com/watch?v=GMLbkMBqbiQ</a></p> <p><i>Het lied kan gezongen worden, een leerling kan de regels over Maria en Jozef voorlezen maar het kan ook geheel weg gelaten worden.</i></p>



## HOUVAST OP SCHOOL

<b>Lied</b>	<p><i>Engel Gabriël pakt de tweede ster en leest:</i></p> <p>“Toen Maria hoog zwanger was besloot de keizer dat iedereen zich moest melden in de stad waar hij geboren was. Jozef was geboren in Bethlehem. Daarom moesten ze op reis. Van Nazareth naar Bethlehem. 140 km lopen. Ze namen een ezel mee zodat Maria af en toe een stukje kon rijden. Maar ja, rijden op een ezel met een baby in je buik is ook geen pretje”.</p> <p><i>Maria en Jozef gaan op weg naar de stal (langzaam met omweg, terwijl het lied wordt gezongen)</i></p> <p><u>Lied: Maria die zoude naar Bethlehem gaan</u></p> <p><a href="https://youtu.be/gus7DBfLR8k">https://youtu.be/gus7DBfLR8k</a></p> <p><i>(Deze link is van een tv programma met zandtovenaar maar er zijn vele uitvoeringen op youtube. Zoek een passende bij jouw school als je hem wilt laten zien tijdens de viering of als voorbereiding in de groep)</i></p>
<b>Scene 2</b>  Herbergier Jozef Maria	<p><i>De herbergier pakt de derde ster, gaat in de spotlight staan en leest:</i></p> <p>“Ik stond te kijken naar de sterrenhemel. Het was een lange drukke dag geweest. Bethlehem stroomde vol mensen die wat wilden eten, drinken en een slaapplek zochten. Mijn herberg zat vol, toen er een man met een vrouw op een ezeltje aanklopte. Maar ik had echt geen plaats meer in mijn herberg. Daarom heb ik ze naar een stal gestuurd. Niet echt comfortabel maar beter dan niks. Ze kunnen er in ieder geval even uitrusten en het is er warm”.</p> <p><i>Jozef en Maria staan stil bij de herbergier als hij de woorden spreekt. En lopen daarna door naar de stal. De herbergier pakt de vierde ster en leest:</i></p> <p>“De volgende ochtend ben ik nog even gaan kijken. Ik hoorde een baby huilen en vroeg me af of de vrouw bevallen was. En inderdaad... daar lag een kindje in een kribje. In het stro, gewikkeld in doeken. Lekker warm... De os die in de stal lag leek het allemaal wel best te vinden. Al keek hij vreemd op toen 's morgens een kindje in zijn voederbak lag. Toen ik weg liep weg liep, zag ik in de verte een groep herders met hun schapen aan komen”.</p>



**HOUVAST  
OP SCHOOL**

<p><b>Scene 3</b></p> <p>Herders Maria Jozef Kindje Jezus</p> <p><b>Lied</b></p>	<p><i>Herders en schapen komen naar voren en lopen tijdens het lied naar de stal</i></p> <p><u>Lied: Herders, ga maar naar de stal</u> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=b4-3MThhhI4">https://www.youtube.com/watch?v=b4-3MThhhI4</a> van 'Kinderliedjes in beeld'</p> <p><i>Hier kan ook gekozen worden voor het kerstlied 'De herdertjes lagen bij nachte'</i></p>
<p><b>Scene 4</b></p> <p>Herders Maria Jozef Kindje Jezus Engelen</p> <p><b>Lied</b></p>	<p><i>Een herder pakt de vijfde ster, stapt in de spotlight en leest.</i></p> <p>"We lagen daar onder een heldere sterrenhemel en keken naar de sterren. Dan deden we vaak. We mochten immers niet in slaap vallen als we op de schapen moesten passen. Wilde dieren waren immers overal. Opeens zagen we wat bewegen aan de hemel. We dachten dat het vallende sterren waren, maar het bleken engelen te zijn.</p> <p>Ze zongen Gloria in excelsis Deo. Ga naar Bethlehem daar is een kindje geboren dat de hele wereld zal veranderen.</p> <p>En daarom gingen wij op weg. Om een kind te zoeken. Een kind dat er voor alle mensen was gekomen. Ook voor ons arme herders. Dat maakte ons blij. De engelen gingen met ons mee. Ze bleven maar zingen".</p> <p><i>Engelen gaan naar de stal terwijl het lied wordt gezongen.</i></p> <p><u>Lied: Gloria in excelsis Deo</u> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9L9cgDntlWY">https://www.youtube.com/watch?v=9L9cgDntlWY</a> Eer zij God in deze dagen (meezingversie met tekst)</p>
<p><b>Scene 5</b></p> <p>Koningen Maria Jozef Herder</p>	<p><i>De Herder pakt de zesde ster en leest:</i></p> <p>"We zijn heel lang gebleven bij het kindje dat de naam Jezus had gekregen. Het leek of het kind sterretjes vol licht in zijn oogjes had.</p> <p>We zijn gebleven totdat Hij in slaap viel.</p> <p>We liepen naar buiten en wat we daar zagen! Een ster zo groot! Dat hadden we nog nooit gezien.</p> <p>Later bleek dat wijzen uit het oosten die ster ook gezien hadden en deze waren gaan volgen. De ster wees hen de weg".</p>



## HOUVAST OP SCHOOL

*De drie koningen komen van achteren naar voren lopen. De herder wijst naar de grootste ster die zij meedragen.  
De koningen passeren de herder.  
Een van de koningen stapt in het licht en spreekt de tekst die op de achterkant van de grote ster staat.*

“Grote ster, jij twinkelde aan de hemel.  
Anders dan andere sterren. We konden je niet vinden op onze hemelkaarten. Er moest iets gebeurd zijn. Iets belangrijks. We besloten je te volgen en op weg te gaan. Wij namen mee wierook, mirre en goud. En nu zijn we hier. In een stal, bij een kind dat geboren is om licht te brengen in de wereld. Een kind dat mensen de weg kan wijzen. Laat mensen dit kind gaan volgen, zoals wij deze ster hebben gevolgd om te ontdekken wat vrede is”.

**Kerstwens** *Uitgesproken door leerkracht die het licht (spotlight) gaan staan*

“Laat het zo zijn,  
Laat ons lichtjes zoeken in ons leven.  
Laat ons leiden door de sterren die wij tegen komen  
Sterren aan de hemel met onzichtbare boodschappen  
Maar laten we ons ook leiden  
door sterren van mensen,  
Zoals Jezus er één was.  
Licht van vrede,  
voor ons en in ons  
voor alle mensen op deze aarde.  
Wij wensen elkaar een heel gelukkig kerstfeest met vrede voor alle mensen.  
Laten we een sterretje zijn voor elkaar. Dan gaat het vast lukken”.

**Afsluitend lied** *Keuze uit één of meerdere liedjes.*

Gezamenlijk slotlied : Midden in de winternacht  
Groep 1 t/m 3; Het lied ‘ In een stalletje’ Eventueel kunnen allen meezingen.  
Groep 7/8; Het lied ‘Niets is cooler dan kerstmis’ met het bijbehorende dansje.  
Eventueel als algehele afsluiting.

‘Midden in de winternacht’  
<https://www.youtube.com/watch?v=gwhW7jpKkJo>

Groep 1 t/m 3 ‘In een stalletje’  
<https://youtu.be/2ZNP8SV3vLo>

Groep7/ 8 ‘Niets is cooler dan Kerstmis’ (Kinderen voor kinderen)  
<https://www.youtube.com/watch?v=3H8ojKoKCTs>



**HOUVAST  
OP SCHOOL**

## **LIEDJES UIT DE VIERING STERREN AAN DE HEMEL**

### **Lied; Maria schrik niet**

Maria denkt aan Jozef  
Met een lach op haar gezicht  
Ik ga straks met hem trouwen  
En opeens is daar het licht  
Maria schrik niet, schrik niet, schrik niet

Wat ik vertel is juist heel fijn  
Jij krijgt een kleine baby  
Die Zoon van God zal zijn  
Maria gaat naar Jozef  
Ze vertelt hem ik ben blij  
Wij krijgen straks een kindje  
Het is een kind voor jou en mij  
Hé Jozef schrik niet, schrik niet

Wat ik vertel is juist heel fijn  
Ik krijg een kleine baby  
Jij mag de vader zijn.

De herders zitten buiten  
Bij de schapen in het veld  
Opeens is daar een engel  
Die de herders iets vertelt  
Hé herder schrik niet, schrik niet,  
schrik niet  
Wat ik vertel is juist heel fijn  
Er is een kleine baby  
Die Zoon van God zal zijn

### **Lied: Maria die zoude naar Bethlehem gaan**

Maria die zoude naar Betlehem gaan  
Kerstavond voor de noene  
Sint Jozef zoude al met haar gaan  
Om haar gezelschap te hoeden

Het hageld' en sneeuwde en 't was er zo koud  
De rijm lag op de daken  
Sint Jozef tot Maria sprak:  
Maria wat zullen wij maken?



**HOUVAST  
OP SCHOOL**

Maria die zei: “Ik ben er zo moe  
Laat ons een weinig rusten.  
Laat ons een weinig verder gaan  
Aan ‘n huizeke zullen wij rusten!

Zij kwamen een weinig verder gegaan  
Tot aan een boerenschure  
’t is daar waar Heer Jezus geboren werd  
Daar sloten noch vensters noch deuren

### **Lied: Herders, ga maar naar de stal**

Een kindje in een oude stal,  
het maakt de mensen blij.  
En weet dat het geboren is, voor jou en ook voor mij.

Herders, ga maar naar de stal.  
Ga maar gauw, dan vind je  
in een kribbe vol met stro een lief en schattig kindje.

Herders, ga maar naar de stal,  
ga maar gauw dan vind je,  
in een kribbe vol met stro een lief en schattig kindje.

Een kindje in een oude stal, het maakt de mensen blij.  
En weet dat het geboren is, voor jou en ook voor mij.

Herders, ga maar naar de stal.  
Ga maar gauw, dan vind je  
in een kribbe vol met stro een lief en schattig kindje.

### **Lied: Gloria in excelsis Deo**

(Eer zij God in deze dagen)

Eer zij God in onze dagen  
Eer zij God in deze tijd  
Mensen van het welbehagen  
Roept op aarde vrede uit  
Gloria in excelsis Deo (2x)

Eer zij God die onze Vader  
En die onze Koning is  
Eer zij God die op de aarde  
Naar ons toe gekomen is  
Gloria in excelsis Deo (2x)



Lam van God, Gij hebt gedragen  
Alle schuld tot elke prijs  
Geef in onze levensdagen  
Peis en vree, kyrieleis  
Gloria in excelsis Deo (2x)



**Lied: 'Midden in de winternacht'**

Midden in de winternacht, ging de hemel open.  
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen  
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!

Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,  
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!

Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister  
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister  
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan  
Laat de bel bimbam, laat de trom rombom  
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen  
Christus is geboren!