

Jezus in de woestijn

VERHAAL



**HOUVAST
OP SCHOOL**

Nadat Jezus gedoopt is, voelt hij dat hij een tijd alleen moet zijn. Hij merkte dat God dat van hem vraagt. Hij gaat naar de woestijn. Daar is niets, dan alleen zijn eigen gedachten. Hij eet bijna niets en krijgt honger.

Dan hoort hij ineens een stem die zegt: “Jij bent toch Jezus en ze zeggen dat jij de zoon van God bent. Als jij de zoon van God bent, kun je jezelf toch wel eten geven? Dan maak je toch gewoon een brood van deze steen?” Maar Jezus antwoordt: “We leven toch niet alleen maar door te eten? Het gaat er toch om een goed mens te zijn en naar God te luisteren?”

Daarna wordt hij meegenomen door de stem. Is het de duivel? Hij zet Jezus bovenop de poort van de stad Jeruzalem, De stad waar de tempel is waar hij heeft zitten praten met de wijze mannen. De duivel zegt: “Spring dan naar beneden. Er staat toch in de heilige boeken dat de Zoon van God niets zal overkomen omdat de engelen altijd rond hem zullen zijn om hem op te vangen? Jezus zei: “In de heilige boeken staat ook geschreven dat niemand God ooit op de proef mag stellen”. Je mag niets uitproberen om te zien of God zal reageren”.

Daarna neemt de duivel Jezus mee naar de hoogste berg. Daar kan Jezus alle landen van de wereld zien. De duivel zegt: “Kijk eens om je heen. Ik zal je alles geven als je voor mij kiest en mij de belangrijkste in je leven maakt”. Maar Jezus zegt: “Ga weg duivel. Ik kies voor God en voor God alleen”.

De duivel gaat weg en er komen engelen rond Jezus om hem te helpen bij wat hij gaat doen.