



**HOUVAST
OP SCHOOL**

HET VERHAAL OVER KAÏN EN ABEL

Eva werd zwanger en kreeg een zoon, Kaïn. Ze was blij met haar kind en zei: 'Ik dank God voor mijn zoon.' Later kreeg ze nog een zoon, Abel. Kaïn en Abel groeiden op.

Abel werd schaapherder en Kaïn werd landbouwer. Zoals de gewoonte was, brachten ook Kaïn en Abel op een dag een offer aan God. Kaïn offerde God wat graan van zijn land. Ook Abel bracht een offer. Hij koos de eerstgeborene lammeren van zijn beste schapen. Kaïn zag hoe de rook van het offer van Abel recht omhoog steeg. De rook van zijn eigen offer waaide alle kanten op. Hij kreeg het idee dat God wel het offer van Abel aanpakte maar dat van hem links liet liggen.

Kaïn werd woedend, zijn gezicht betrok en zijn blik werd grimmig. God zag het en vroeg: 'Waarom ben je zo boos, waarom staat je gezicht zo donker? Als je goed handelt, dan kun je toch vrolijk zijn? Maar doe je dat niet, dan ligt het kwaad op de loer. Het probeert je te pakken te krijgen. Ben je dan sterk genoeg?'

Maar Kaïn bleef boos. Hij zei tegen zijn broer Abel: 'Laten we het veld ingaan.' Toen ze een eind gelopen hadden, viel Kaïn zijn broer aan en sloeg hem dood.

'Waar is Abel, je broer?' vroeg God. 'Ik weet het niet, antwoordde Kaïn, 'moet ik soms op mijn broer passen?' Toen vroeg God: 'Wat heb je gedaan, Kaïn? Het bloed van je broer is in de aarde getrokken. Hoor het bloed van je broer naar mij roept. Vervloekt zal je zijn. Ik stuur je weg van deze grond.

De grond die jij bewerkt, zal niets meer opbrengen. Je zult geen rust meer vinden en zwerven en dwalen over de aarde!' 'Die straf is te zwaar om te dragen,' zei Kaïn, 'Als U mij verjaagt van deze grond en mij niet meer wilt zien; als ik moet zwerven over het land kan iedereen die mij tegenkomt, mij doodslaan.' God antwoordde: 'Nee, dat zal niet gebeuren want wie jou doodt, zal er zevenmaal voor boeten.' Hij bracht een merkteken aan op Kaïn om te voorkomen dat iemand die hij tegenkwam, hem zou doden.

Toen ging Kaïn weg van die plek en was hij verder uit de buurt van God. Hij trok naar het Oosten en ging wonen in het land Nod.