

Kaïn en Abel

Sterk genoeg



**HOUVAST
OP SCHOOL**

Week 41

Bouwsteen: Sterk genoeg

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie

Groep: 7-8

Duur: 30 minuten

LESOPBOUW

- Het verhaal over Kaïn en Abel
- In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van vragen.
- Op verhaal komen: Het goede doen

Bijlagen:

- Verhaal over Kaïn en Abel
- Vertelplaat
- De vragen
- Werkblad Veroordeeld
- Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Zelf toevoegen:

ELEMENT

God zegt tegen Kaïn: Als je zo boos wordt, ligt het kwaad op de loer.

INTRODUCTIE

Een verhaal waarin gevoelens die tussen broers (en zussen) kunnen bestaan ter sprake komen met verstrekkende gevolgen. Moord is sowieso het meest vreselijke wat je kunt denken. God heeft de mens nog maar net op de aarde gezet of de mens doet dingen die Hij moet bestraffen. God blijft de mensen trouw. Hij laat ze niet onbeschermd. God probeert Kaïn nog op het goede pad te helpen blijven door hem vragen te stellen. Ben je sterk genoeg? Kaïn laat zich door het kwaad leiden.

HET VERHAAL OVER KAÏN EN ABEL

Naar Genesis 4; 1-16

Vertel het verhaal

IN HET VERHAAL STAPPEN

Om in het verhaal te kunnen stappen en het te verkennen, stel vragen aan je groep.

- Verhelderingsvragen om na te gaan of ze het goed hebben gehoord.
- Ervaringsvragen om hun eigen ervaring aan de ervaring van de personages in het verhaal te verbinden.
- Levensbeschouwelijke vragen om het verhaal meer filosofisch te onderzoeken, te pelgrimeren door de woorden en een beetje tussen de regels te kruipen.

Tips bij het gesprek

In het verhaal zijn de lastige begrippen uit de originele tekst met opzet behouden om die taal ook aan de orde te kunnen stellen. Neem dus de tijd om moeilijke begrippen uit te diepen tijdens deze les. De begrippen offer, eerstgeboren, vervloekt zijn en boeten worden uitgelegd op het informatieblad voor de leerkracht. Bespreek deze begrippen op je eigen manier.

Verhelderingsvragen:

- Welke verschillen zijn er tussen Kaïn en Abel?
- Wat denkt Kaïn over God als hij offert?
- Wat vraagt God aan Kaïn?

Ervaringsvragen:

- Kaïn offert graan. Abel doet zijn best om een prachtig offer voor God maken. Waarom wordt Kaïn boos?
- Vergelijk jij jezelf wel eens met je broer of zus? Wat zie je dan?
- Hoe voel jij je als je jaloers wordt? Is dat alsof het sterker is dan jij? Kun je het nog stoppen?

Levensbeschouwelijke vragen

- God vraagt: Als je het goed doet, kun je toch vrolijk zijn? Doet Kaïn wel of niet het goede? Wat is het goede?
- Hoe weet je of jij 'goed handelt'?
- Kun je dat voelen? Waar komt dat gevoel vandaan?

OP VERHAAL KOMEN

Het goede doen is niet altijd eenvoudig. Zeker niet als het lijkt alsof je niet eerlijk wordt behandeld. De leerlingen verdiepen zich in de gevoelens van Kaïn om erachter te komen hoe hij het kwade zou hebben kunnen bedwingen.

Het goede doen (in tweetallen en klassikaal)

- Verdeel de groep in tweetallen.
- Deel het werkblad uit.
- Laat de kinderen het eerste deel van het Bijbelverhaal nog een keer rustig lezen op het werkblad.
- Laat de tweetallen met elkaar praten over de vragen op het werkblad.
- Laat de tweetallen een minuut of tien met elkaar praten en vraag de groepjes dan om te vertellen wat zij besproken hebben.
- Ga met de groep in gesprek over hoe kunt voorkomen dat jalousie en woede sterker zijn dan jijzelf.

Eventueel extra activiteit (individueel)

Laat de kinderen een tekening maken van Kaïn en Abel en de offers die ze beiden voor God brengen.

