



**HOUVAST
OP SCHOOL**

Werkblad Het Zonnelied van Franciscus

Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.

Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen,
vooral door broeder zon, die de dag is en ons het licht geeft.
Hij is mooi en straalt met grote pracht.

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt U ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde,
waarin uw schepselen leven.

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en zuiver.

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur,
die voor ons de nacht verlicht;
hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde,
die ons voedt en leidt, en allerlei vruchten voortbrengt,
en bonte bloemen en planten.

Wees geprezen, mijn Heer, door de mensen die
elkaar vergeven en ziekte en verdrukking dragen.

Gelukkig zijn de mensen die dat dragen in vrede,
want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.

Prijs en zegen mijn Heer,
en dank en dien Hem in grote nederigheid.

Bewerking voor Houvast: Simone Gerich