



**HOUVAST
OP SCHOOL**

FRANCISCUS

Op 4 oktober vieren we dierendag. Het is de dag waarop Franciscus na zijn overlijden door de straten van Assisi werd gedragen. De mensen nemen bedroefd afscheid van een geliefde monnik. Hij leefde in eenvoud en hield van alle wezens om hem heen. Hij sprak tot de vogels en dankte God voor de dieren, de zon en de wind en schreef er een beroemd lied over: het Zonnelied.

Franciscus wordt in het jaar 1181 geboren als zoon van een rijke koopman in het stadje Assisi in Midden-Italië. Bij zijn geboorte is zijn vader voor zaken in Frankrijk. Hoewel zijn moeder de naam Giovanni voor hem kiest, noemt zijn vader hem Francesco, dat Fransman betekent. Francesco groeit zorgeloos op. Hij heeft een rijk leven en wil ridder worden. Als er oorlog komt tussen de steden Assisi en Perugia trekt hij ten strijde, maar wordt al snel gevangengenomen.

In gevangenschap leert hij ziekte en armoede kennen. Na een jaar vol ziekte en armoede kan zijn vader hem vrijkopen, maar zijn leven is veranderd. Hij heeft veel zieke en arme mensen gezien die geen hulp hadden zoals hij. Als hij in een kapel voor een kruis met Jezus daarop afgebeeld, bidt, voelt het alsof hij door Jezus wordt geroepen. Wat hij precies moet doen, weet hij nog niet. Maar hij wil Jezus volgen.

Hij ziet de melaatsen die buiten de stad leven. Ze worden om hun besmettelijke ziekte gediscrimineerd en verstoten uit de stad. Francesco gaat naar ze toe en omhelst ze. Hij geeft zijn dure kleren aan zijn vader terug en trekt een eenvoudige pij aan. Hij gaat steeds eenvoudiger leven en ontwikkelt een grote liefde voor de rijkdom en de eenvoud van de natuur. 'De natuur laat ons zien hoe we God en zijn schepping kunnen eren,' vertelt hij. In elke bloem, in iedere wolk en in ieder dier voelt hij Gods aanwezigheid.

Hij vertelt de mensen hoe ze in eenvoud kunnen leven. Kwetsbaarheid, eerlijkheid en gelijkheid spelen daarin voor een grote rol. Er is niet veel nodig om rijk en gelukkig te zijn, vertelt hij.

Franciscus praat met de mensen, maar ook met de dieren. Zo begon hij eens tegen de vogels te praten, toen die luid kwetterden toen hij eens aan het preken was. De vogels stopten met hun gekwetter en kwamen aan zijn voeten zitten om te luisteren. En er is een verhaal over Franciscus en een wolf die de mensen in het dorpje Gubbio aanviel en ze de stuipen op het lijf joeg. Franciscus zocht de wolf in het bos op. Toen de wolf hem wilde aanvallen hield Franciscus een kruis omhoog. Hij sprak rustig tegen de wolf, die voor hem ging zitten en naar hem luisterde. Daarna leefden de wolf en de mensen uit het dorp in vrede met elkaar.

Er komen mensen die Franciscus en zijn manier van leven gaan volgen. Ze noemen zich minderbroeders. Er komt een nieuwe kloosterorde, de Franciscanen. Ze zijn er nog steeds. Je herkent ze ook nu nog aan een bruine pij en een touw om hun middel. Ook vrouwen volgen zijn voorbeeld onder aanvoering van Clara van Assisi.



HOUVAST OP SCHOOL

Aan het einde van zijn leven wordt Franciscus ziek. Hij trekt zich terug in een hut vlak bij het klooster. Daar schrijft hij zijn beroemde lied, het Zonnelied. Hij zingt over de hemel met de zon en de maan, de aarde met het water, de wind en het vuur en het leven van de mensen in goede en moeilijke tijden. Ook al is hij ziek en zwak, hij blijft een gelukkig mens en straalt dat tot zijn dood uit. Op een rustige oktoberavond sterft hij, nog maar 45 jaar oud. Hij sterft in vrede met de schepping.