

Laat de kinderen bij me komen



**HOUVAST
OP SCHOOL**

VERHAAL

Als Jezus in een dorp of stad is, dan komen er altijd mensen naar hem toe om te luisteren naar zijn verhalen.

‘Kijk daar is Jezus’, roepen een stel kinderen. En ze rennen naar hem toe. Ze willen dicht bij Jezus zijn. Moeders volgen de kinderen. Ze komen met hun baby’s in hun armen ook naar Jezus toe. Ze vragen Jezus: ‘Wil je onze kinderen een zegen geven? Ze geloven dat als Jezus zijn hand op hun hoofd legt dat God hen zal beschermen.’

De vrienden van Jezus lopen naar de kinderen toe om ze tegen te houden. Ze zeggen: ‘Er zijn belangrijker dingen te doen’

Maar Jezus is verontwaardigd en zegt: ‘Laat die kinderen toch bij me komen! Houd ze niet tegen. Ik zou willen dat alle mensen net zo zijn als deze kinderen. De mensen die zijn zoals deze kinderen zullen leven in het Rijk van God. Met hen zal het goed komen met de hele wereld!’

Jezus legt zijn hand op de hoofdjes van alle kinderen, één voor één.