

# Sint Nicolaas

VERHAAL 'DE WENS VAN SINTERKLAAS'



**HOUVAST  
OP SCHOOL**

Dit is het verhaal over Sint Nicolaas. We vieren Sinterklaas in de Adventstijd, de tijd voor Kerstmis. Veel mensen bereiden zich in deze tijd voor op Kerstmis, op de geboorte van Jezus. Sint Nicolaas en Jezus hebben veel met elkaar te maken. Luister maar eens naar dit verhaal.	1
Er was eens een kleine jongen, Nicolaas. Zijn vader en moeder waren gestorven toen hij nog heel klein was. Hij was wees. Nicolaas had een diepe wens. Hij wilde Jezus een cadeau geven. Jezus was geboren op Kerstmis. Alleen leefde Jezus veel eerder dan Nicolaas was geboren.	2
Nicolaas groeit op en gaat werken in de kerk. Hij wordt priester. De mensen leren hem kennen als een goed mens en daarom benoemen ze hem tot hun Bisschop. Dat is iemand die de baas is over een groep priesters. De plaats waar hij Bisschop wordt was Myra, een stad in het zuiden van een land dat we nu Turkije noemen.	3
Nicolaas wilde als kind al een cadeautje aan Jezus geven. Maar hoe moest hij dat doen? Nicolaas gelooft dat in elk kind een beetje van Jezus doorleeft. Hij bedenkt dat als hij een cadeau geeft aan een kind, hij eigenlijk tegelijk ook een cadeautje aan Jezus vindt. Nicolaas is dan wel belangrijk geworden voor veel mensen maar hij is ook heel verlegen. Hij bedenkt een plan om kinderen cadeautjes te gaan brengen, in het geheim. 's Avonds laat, zodat niemand zou weten dat hij dat deed. Soms stopt hij de cadeautjes door de schoorsteen of hij legt ze voor de deur. Of hij gooit ze door een open raam naar binnen. Nicolaas loopt daarna zachtjes op zijn tenen weg, zodat de cadeautjes pas de volgende ochtend worden gevonden. Als Nicolaas een oude man is geworden, wordt het steeds moeilijker voor hem om cadeautjes rond te brengen. Zelfs naar de kerk gaan voor een viering gaat niet meer. Daarom dragen de mensen hem naar de kerk.	4
Op een dag gaat Nicolaas dood. Maar nadat Nicolaas gestorven is, gebeurt er iets wonderbaarlijks: De cadeautjes die de mensen steeds in hun huizen hebben gevonden, blijven komen! Op een dag hoort de keizer van Rusland dit verhaal. Hij besluit om Nicolaas de patroonheilige, de beschermer, van Rusland te maken. Ver weg in het hoge noorden van Rusland, waar alleen maar sneeuw is, worden nu ook cadeautjes gevonden. Het verhaal over Nicolaas verspreidt zich verder naar het westen, naar Finland, Zweden en Noorwegen. Het verhaal blijft zich verspreiden en komt ook in Nederland terecht. Ook daar worden de cadeautjes gebracht en dat gebeurt nog steeds tot op de dag van vandaag.	5
Het begon allemaal met de cadeautjes die de bisschop van Myra gaf aan de kinderen van zijn stad, omdat hij in ieder kind een beetje van Jezus zag. Het begon allemaal omdat hij aan Jezus een cadeautje wilde geven.	6