



**HOUVAST
OP SCHOOL**

De allereerste Kerststal

Kerstviering 'De allereerste kerststal'

Lied 1: Vier witte kaarsen

1. Vier witte kaarsen
Een bijzonder gezicht
Steek de eerste (tweede, derde, vierde) kaars maar aan
Met kerst is alles licht

Refrein:

Licht voor de wereld
Licht voor jou en mij
Met elke nieuwe kaars
Komt kerstfeest dichterbij

Lied 2: Tjok tjok tjok liep het ezeltje

1. Tjok tjok tjok liep het ezeltje
Helemaal naar Bethlehem
O wat was Maria moe
Ze deed af en toe haar ogen toe
2. Tjok tjok tjok liep het ezeltje
Jozef zocht naar onderdak
Maar ze zeiden: het spijt ons zeer
We hebben helaas geen slaappleats meer
3. Hop hop hop liep het ezeltje
Want het rook een warme stal
Daar, en wie had dat gedacht
Werd Jezus geboren in die nacht

Lied 3: In een stalletje

1. In een stalletje, in een stalletje zo arm
Ligt een baby'tje, ligt een baby'tje zo warm
Op een bedje van stro
In een wiegje van hout
Niemand weet nog hoeveel het van mensen houdt
Hoeveel het van mensen houdt



**HOUVAST
OP SCHOOL**

2. In een kribbetje, in een kribbetje zo klein
Ligt een baby'tje, ligt een baby'tje zo fijn
En het is nog zo teer
Nu zijn leven begint
Maar toch is het voor ons als een koningskind
En toch is het een koningskind

Lied 4a: In de gloria

1. Hoor er is een kind geboren
Of dat niet bijzonder is
En wij hoorden lang te voren
Dat dit kind een wonder is

Refrein:

Gloria in excelsis Deo,
in excelsis Deo Gloria

2. Want het kind komt ons vertellen
Dat God nog om mensen geeft
Dat hij ons wil vergezellen
Als een vriend, zolang je leeft
3. Hoor, er is een kind gekomen
En het heeft ons goed gedaan
Heeft de hemel meegenomen
Kind van God ben jij voortaan!

Lied 4 b Gloria in excelsis Deo

1. Eer zij God in onze dagen
Eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen
Roept op aarde vrede uit

Refrein:

Gloria, in excelsis Deo

- 2 Eer zij God die onze vader
En die onze koning is
Eer zij God die op de aarde
Naar ons toegekomen is



**HOUVAST
OP SCHOOL**

- 3 Lam van God gij hebt gedragen
Alle schuld tot elke prijs
Geef in onze levensdagen
Peis en vree Kyrie ëleis

Lied 5: Herders, ga maar naar de stal

1. Herders, ga maar naar de stal
Ga maar gauw, dan vind je
In een kribbe vol met stro
Een lief en schattig kindje
2. Een kindje in een oude stal,
het maakt de mensen blij.
En weet dat het geboren is,
voor jou en ook voor mij.

Lied 6: Ga je mee op zoek?

Refrein:

Ga je mee op zoek naar het koningskind?
Ga je mee op zoek, want wie zoekt die vindt.
Ga je mee op zoek naar het koningskind?
Want wie zoekt, die vindt.

1. Ga je mee op reis, wie weet lang en ver?
Ga je mee op reis, kijk daar is de ster.
Ga je mee op reis, wie weet lang en ver?
Kijk daar is... de ster.
2. We hebben die ster daar in het westen gezien
De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien
Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren
Een heel bijzonder koningskind misschien