

Hoe het begon

Weet je het nog?

OPDRACHTKAARTJES



**HOUVAST
OP SCHOOL**

	<p><u>Adam en Eva</u></p> <p>De slang zegt dat Eva een hapje moet nemen van de appel. Dat doet zij. Dan gaat ze naar Adam en ook hij neemt een hapje.</p>	<p><u>Kaïn en Abel</u></p> <p>Wat een ruzie maken die broers! Kaïn slaat hard en Abel valt neer. God vraagt waar Abel is. Kaïn is bang. Hij durft niet te zeggen wat hij heeft gedaan. Maar God helpt hem toch.</p>	<p><u>Noach</u></p> <p>Het is gestopt met regenen. De duif vliegt weg. Ziet Noach hem al? Ja! De aarde is weer droog en de dieren mogen uit de boot.</p>
<p><u>Abraham</u></p> <p>Wat is die Abraham oud! Hij loopt voorovergebogen. Ook Sarah loopt als een omaatje rond. Maar toch heeft ze een dikke buik! Want ... er komt een kindje!</p>	<p><u>Isaak</u></p> <p>Rebecca is de moeder van een tweeling: Esau en Jacob. Esau is de oudst, hij is een stoere jager. Jacob is lief en zorgzaam. Zijn moeder heeft een plan. Op een dag ruilt Esau ruilt een bord linzensoep voor de plaats als oudste. En als zijn vader bijna doodgaat, verkleedt Jacob zich als Esau en krijgt hij alles wat zijn vader had.</p>	<p><u>Jacob</u></p> <p>Wat een harde werker is Jacob! En ... hij is verliefd! Op Rachel. Hij trouwt, maar dan merkt hij dat het Lea is! Hij moet nog zeven jaar werken en dan mag hij ook met Rachel trouwen!</p>	<p><u>Jozef</u></p> <p>Wat zijn de broer van Jozef bang voor die koning! Ze moeten vertellen dat ze een broer in een put hebben gegooit! Maar dan – blijkt de koning hun broer te zijn!</p>