

# Hoe het begon

## VERHAAL



‘Herders, hij is geboren!’ Zo begint het verhaal van Jezus, geboren in een stal in Bethlehem.

Het begint in Nazareth waar Jozef en Maria wonen. Maria is hoogzwanger. Zij moeten naar Bethlehem om zich te laten registreren. Keizer Augustus, de keizer van Rome wil dat alle inwoners zich laten registreren. Hij wil weten hoeveel belastinggeld hij kan verwachten. Daarom is Jezus in Bethlehem ter wereld gekomen. Jullie kennen natuurlijk dit verhaal. Het is het Kerstverhaal.

Maar dat is nog maar het begin. Het leven van Jezus is nog maar net begonnen of er komen al moeilijkheden. Men vertelt elkaar dat er een nieuwe koning is geboren. Dat komt door de drie wijzen uit het oosten. Zij hadden de ster gezien en lazen in oude boeken dat dit zou betekenen dat er een nieuwe koning was geboren. Dat vertelden ze aan Herodes. Maar Herodes, de koning van het gebied rond Jeruzalem, wil geen concurrentie. Hij laat alle jongensbabies uit de weg ruimen. Een engel waarschuwt Jozef in een droom. De familie moet vluchten naar Egypte.

Na een aantal jaren laat de engel weer van zich horen. Ze kunnen terug naar Nazareth.

Elk jaar gaan de mensen naar Jeruzalem om daar in de tempel het Pesachfeest te vieren. Het is een lange reis. Vanuit Nazaret is het drie dagen lopen. Als Jezus twaalf jaar is mag hij voor de eerste keer mee. Het feest duurt meerdere dagen. Als de feestweek voorbij is gaan de mensen weer terug naar hun dorpen. Zo ook Jozef en Maria. Maar onderweg ontdekken Jozef en Maria dat ze Jezus nergens kunnen vinden. Waar is hij? Direct keren ze terug naar Jeruzalem om hem te gaan zoeken.

Ze kunnen hem niet vinden en zijn ten einde raad. Pas na drie dagen vinden ze hem in de tempel temidden van de wijze mannen. Hij leest voor uit het heilige boek en stelt slimme vragen. Iedereen is verbaasd wat hij allemaal begrijpt en over de antwoorden die hij geeft. Jozef en Maria voelen zich verslagen. Maria zegt: ‘Kind, waarom heb je ons dit aangedaan. Denk eens aan je vader en mij, hoe ongerust we zijn geweest.’ Jezus antwoordt: ‘Waarom heb je gezocht. Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ Jozef en Maria snappen niet precies wat hij bedoelt. Jezus gaat mee naar huis en luistert voortaan goed naar zijn ouders.

Jezus heeft een neef. Hij heet Johannes en zijn bijnaam is Johannes de Doper.

Het is een bijzondere man. Hij vertelt mensen over hoe je je leven opnieuw kunt beginnen. Een nieuw leven waarin je het goede doet en leeft naar de wetten van God. Als de mensen echt opnieuw willen beginnen, doopt hij de mensen. Hij dompelt ze onder in de rivier de Jordaan. Hij zegt ook: ‘Na mij komt er een die veel sterker is dan ik. Hij zal niet dopen met water maar met vuur.’

Op een dag komt Jezus naar de Jordaan. Hij wil zich ook door Johannes laten dopen. ‘Nee, ik kan jou niet dopen, Jezus, jij zou mij moeten dopen.’ Jezus zei: ‘Laat nou maar, Johannes. Het is de bedoeling dat jij mij doopt.’

Zodra Johannes Jezus heeft gedoopt, gebeurt er iets bijzonders. Een witte duif vliegt ineens boven Jezus en de mensen een stem uit de hemel die zegt: ‘Dit is mijn Zoon waar ik veel van houdt.’

Jezus gaat naar de woestijn. Hij blijft daar 40 dagen. Hij wil diep nadenken over de taak die God hem gegeven heeft. Het is niet makkelijk in de woestijn. Maar na 40 dagen weet hij het zeker! Hij gaat de mensen vertellen over de liefde van God.



## HOUVAST OP SCHOOL

Jezus zoekt mannen die hem kunnen helpen. Hij vraagt aan vier vissers of ze mee gaan. Petrus, Andreas, Johannes en Jacobus gaan mee. Ze zullen 'vissers van mensen' worden, zegt Jezus tegen hen. Later komen er nog meer. Twaalf mannen worden zijn belangrijkste leerlingen. Hij leert hen over God en hoe God wil dat we voor elkaar en voor de aarde zorgen. Dat God van mensen houdt alsof hij onze vader is. Hij leert hen bidden en ook hoe ze zelf de mensen over God kunnen vertellen.

De mensen horen over Jezus. Ze zijn blij als hij er is. Iedereen praat over hem. De mensen vertellen elkaar dat hij de nieuwe 'koning' is, de koning van de vrede en de vrijheid. Sommigen geloven ook dat hij het land zal bevrijden van de Romeinen die het land bezet houden.

Als Jezus Jeruzalem binnenrijdt op zijn ezel, staan de mensen aan de kant van de weg te zwaaien met takken. Hun mantels liggen op de grond en Jezus mag eroverheen rijden. Die dag noemen we nu Palmvasen. Maar al snel krijgen de mensen in de gaten dat Jezus niet zo'n koning is als zij in hun hoofd hebben. Ze zijn teleurgesteld en boos.

Pilatus, de Romein die de baas in het land is, laat Jezus oppakken. Een van de leerlingen, Judas, helpt hem door te vertellen waar ze Jezus kunnen vinden. Met een kus op de wang van Jezus wijst hij hem aan. De boze mensen en de priesters willen dat hij Jezus veroordeelt tot de dood. Pilatus ziet niet dat Jezus zoveel verkeerd heeft gedaan dat hij deze straf zou moeten krijgen, maar hij laat de mensen kiezen wat er met Jezus moet gebeuren. 'Kruisig hem,' riepen ze. En zo gebeurt het. Jezus wordt aan het kruis gehangen en sterft.

Vrienden van Jezus, zijn moeder en vriendinnen van Jezus halen hem van het kruis en leggen hem snel in een graf met een grote steen ervoor. Op de derde dag nadat Jezus is gestorven, gaan de vrouwen naar het graf om het lichaam te verzorgen.

Maar de grote zware steen staat niet meer voor het graf. Jezus' lichaam is verdwenen! Een van de vrouwen ziet iemand die zegt dat Jezus nog leeft. Ze rennen snel naar de leerlingen van Jezus om te vertellen dat Jezus niet meer dood is. Hij leeft!

Jezus komt een aantal keren terug bij zijn leerlingen. Hij wil de leerlingen nog de laatste dingen vertellen om hen nog beter voor te bereiden. Jezus belooft dat de heilige Geest zal komen, de Geest van God, de wijze kracht die hen helpt, zodat ze op weg durven gaan zonder Jezus. Op een dag op een berg zien de leerlingen Jezus verdwijnen in een wolk. De wolk stijgt op naar de hemel. Wij noemen die dag Hemelvaart.

Tien dagen later zijn de leerlingen bij elkaar in een huis. Het is een feestdag. In de stad zijn mensen uit allerlei landen. De leerlingen durven niet naar buiten. Plotseling begint het te waaien en de leerlingen voelen het van binnen branden als een vuur in hun hoofd en hun hart. Ze durven ineens wel naar buiten om mensen te vertellen over God en Jezus. Precies zoals Jezus beloofd had. De heilige Geest was gekomen. Iedereen in de stad kan hen verstaan, ook al spreken ze andere talen. En zo gaan de leerlingen van Jezus op weg. Ze waren niet meer bang omdat God hen hielp.

Jezus is bijzonder. We zullen dit jaar nog veel meer over hem horen.